

Dramastuk Sinterklaas

gebaseerd op 'twee kleine stoute pietjes'

Materialen:

- mijter
- stofdoek
- plantengieter
- kaart van omgeving school
- ingepakt cadeautje met schaar
- prullenbak
- staf van Sint
- 2 pietendiploma's



(Sint zit op stoel op podium met mijter op) 2 stoute pietjes staan. wegwijspiet, hoofdpiet en inpakpiet zitten op de rand van het podium)

Verteller: 't liep tegen december, dus zei Sinterklaas. 't wordt tijd voor het bakken van veel speculaas. Ik moet ook het ruim van de stoomboot gaan vullen met speelgoed en boeken en andere spullen. De kleinste 2 pietjes die riepen:

(verteller + 2 stoute pietjes): 'wat fijn, dan kunnen wij mooi de 2 hulppietjes zijn'

Verteller:

We kunnen helpen, vertel het ons maar. Kom op met die klusjes, want wij staan klaar. *(zittende pieten schudden hoofd)* De andere pieten zeiden:

(verteller + pieten) 'nou nee, dat vinden wij geen goed idee. Ga nu maar spelen, dan gaan wij aan de slag. Misschien dat je volgend jaar ook helpen mag'

Verteller: Dus liepen de pietjes te vervelen; ze wilden graag helpen, niet spelen. Maar iedereen riep; jullie zijn nog te klein. *(laten met handen klein zien of meten zich naast een echte piet)* Dat vonden de pietjes niet fijn. De pietjes zaten dus samen te treuren. Ze wilden niet spelen, ze wilde niet kleuren. *(Pietjes schudden over hoofd)* Nee, zeiden ze boos, 'we gaan iedereen plagen'

Ze vroegen om koekjes en vroegen om snoep. Ze gooiden ook stiekem wat zand in de soep.

(Inpakpiet gaat staan met cadeau en schaar in de hand)

Toen gingen de pietjes de inpakpiet zoeken. Hij was druk aan het inpakken en zei: **(verteller + inpakpiet)** 't is bijna klaar! **Verteller:** Maar daarna verstopte de Pietjes zijn schaar.

(stoute pietjes pakken schaar) De inpakpiet zocht en bleef zoeken en zoeken.. Hij keek bij het speelgoed en de boeken. De pietjes riepen: Heb jij even pech en ze renden weg.

(Wegwijspiet staat op met kaart in de hand)

En nu naar wegwijspiet' zeiden ze toen. Die gaan we ook plagen, wat zullen we doen? *(stoute pietjes staan te smoesen)* Een pietje zei zachtjes: ik weet al iets kom. We draaien de kaart van de wegwijspiet om. Dan wijst hij precies naar de andere kant en varen we straks naar een heel ander land. Maar de wegwijspiet had het al snel in de gaten. Hij riep geschrokken: **(verteller + wegwijspiet)** 'Wil je dat laten? Wat zijn jullie stout, straks gaat het door jullie allemaal fout.' *(Wegwijspiet gaat weer op de rand zitten, hoofdpiet staat op)*

Verteller: De hoofdpiet, die alles gehoord had, zei toen: voor straf krijgen jullie niets in je schoen. Wat doen jullie raar, nu is het klaar. Ik ga zo praten met Sint, ik ben benieuwd wat hij van zulke plaagpietjes vindt. *(Hoofdpiet gaat weer zitten)*

(de 2 stoute pietjes lopen naar Sint)

De pietjes vertellen alles aan Sint. 'Aha, zei de sint, ik begrijp het een beetje. Maar wacht, kleine pietjes, ik heb een ideetje. Ik weet wel wat klusjes om mee te beginnen, maar dan niet meer plagen he?

Eerst mochten de pietjes de prullenbak legen, *(pietjes keren prullenbak om)* ze moesten de plantjes wat water geven, *(ze gieten met lege gieter)* ze poetsten sints schoenen, *(met stofdoekje gaan ze over schoenen)* ze poetsten zijn staf *(ze gaan met doekje over staf)* en stoften elke boek in zijn boekenkast af. Ze maakten voorzichtig de mijter stofvrij en zongen er zelfs sinterklaasliedjes bij. *(alle kinderen zingen: 'Sinterklaas kapoentje.*

De sint is blij met de pietjes. 'Al lijken ze klein, we noemen ze groot. Ze zullen geen andere pieten meer plagen en hebben me goed geholpen met de klusjes. En daarom krijgen ze allebei een pietendiploma van mij.