

## Liedjes rond thema tandarts

### Tanden poetslied

Tanden poetsen, heen en weer  
Poetsen, poetsen telkens weer  
Poetsen alle kanten, wat een mooie tanden.

Spoelen, spoelen mond vol  
Spoelen, spoelen wangen bol  
Spoelen alle kanten, wat een mooie tanden.

### Tanden poetsen

(wijs: Vader Jacob)

Tanden poetsen, tanden poetsen  
Heen en weer, heen en weer  
Wat een mooie tanden, wat een mooie tanden.  
1,2,3      1,2,3

### Tandenlied

Ik zag 2 beren broodjes smeren  
Bruine boterhammen,  
Kaas erop, want dat is fijn  
Voor al hun tanden, groot en klein  
Hihihi hahaha  
Ik stond erbij en keek erna

Ik zag twee apen wortels schrapen  
Weet je wat ze deden?  
Op die lekkere wortels kauwen  
Om hun tanden sterk te houden  
Hihihi hahaha  
Ik stond erbij en keek erna

Eigen kiezen niet verliezen,  
Want die kauwen beter,  
Lachen met een open mond,  
Tanden wit en kernegezond  
Hihihi hahaha  
Lach maar veel en kijk ernaar!